

# Mahkemede: “Çocuklarımı hangi okulda okutacağımı Erdoğan’a mı soracağım!”

**YA ZI** Prof. Dr. İsmail Albayrak  
Mesai arkadaşı

**D**önemin mağdurlarını sayarak bitiremeyeceğimiz gibi yazarak da bitiremeyiz. Doç. Dr. Ahmet Turan Özcerit de bu ifritten zaman diliminin yitkilerinden biridir. Annesiz-babasız büyüdüğü için ailenin ne demek olduğunu çok iyi bilen ve muhterem eşi ile geride bıraktığı dört yavrusunun da şahitlikleriyle yeri doldurulamayacak bir eş ve babadır. Sürecin tek mağduru değildi. Ama en sıkıntılı zamanlarında, ağır bir şekilde zalimin zulmüne maruz kalmıştı. Bu devasa insan, tutuklanacağı sorgu gününden son nefesine kadar da ne insanî ne de imanî duruşundan bir nebze ödün vermemiş bir Hizmet Hareketi gönüllüsüyü. Meş’um darbe sonrası kendisine zulüm eden devlet görünümlü çeteler, daha sonra aile fertlerinin de çoğuna musallat olmuş ve tabiri caizse dönemin Âli-Yâsir’i gibi paratoner olmuşlardı.

**YAYINLARI VE PROJELERİ, ÜLKE STANDARTLARININ ÜSTÜNDEYDİ**  
Bilgisayar mühendisi ve uzmanı olan merhum Ahmet hocam, İngiltere’de yaptığı başarılı dok-

tora çalışması sonrası Sakarya Üniversitesi’nde bilgisayar mühendisliğinde akademik kariyerini sürdürdü. Sadece yetiştirdiği sayısız lisans, master ve doktora öğrencisi değil; yayınları, projeleri, ulusal ve uluslararası sunum ve inovasyonları ile Türkiye standartları ölçeğinde iki üç gömlek fazla, idealist bir akademisyendi.

Herkes tarafından sevilen bu saygın akademisyen, bir gün silahlı terör örgütü üyeliği ile suçlanır ve 13 ay sürecek sıkıntılı hapis hayatı başlar. Tutuklanmasına sebep olan “terör” faaliyetlerinden bazıları, akıl tutulması yaşanan ülkedeki pek çok kişinin de tutuklanmasına sebep olan argümanlardı.

Suçtu? Çocuklarını Cemaat okullarında okutmak, Bank Asya’da hesap açtırmak ve bir çok sayıda uluslararası konferanslara katılarak, TÜBİTAK projesi almak ya da projelere hakemlik yapmak... Evet bunlar şaka değil, hepsi gerçektir.

**EN ÖNEMLİ İKİ VASFI: ADELET VE HAKPERESTLİK**  
En önemli özelliği adalet ve hakperestlik olan merhum Ahmet Bey, tetikçi sulh ceza hakiminin “Cumhurbaşkanımızın uyarılarına

rağmen niçin çocuklarını F.tö okullarına gönderdin” şeklindeki sorusuna cevaben hocamızı tanıma adına çok önemli doneler sunmaktadır: “Çocuklarımı hangi okula göndereceğimi Cumhurbaşkanına mı soracağım?”

Bu abidevi duruşu ne zaman hatırlasam gözlerim yaşarır. Sıkıntı dolu bir hapisane hayatı yaşadı Aziz dostum. Tutuklandıktan kısa bir süre sonra karnın ağrıları başlar ve özellikle stresli cezaevi ortamında giderek artar.

Önce Sakarya Ferizli Hapishanesi’ne, sonra da Bandırma’ya sevk edildi. İşinden, aşından ve özgürlüğünden olan Ahmet Turan Bey bir taraftan ailesini düşünürken diğer taraftan da her geçen gün artan ağrıları ile cedelleşti. Bağırsak ve ciğerlerine yayılarak metastaz yapan tümör ve zor hapisane şartları hayatına neden oldu.

Zindanda bir zindan daha yaşayan Özcerit, beş altı kişinin ancak kalabileceği koşullarda yirmi kişiyle birlikte kaldı. Bir tuvalet ve banyo, gece 3’te kalktığında tuvalet sırası bekleyen insanların olduğu bir ortam. Hasta bir insana, zindanda çekirilen bir başka zalimce ceza. Hakim ve savcıların duyarsızlığı, doktorların korkaklığı... Tek yaptıkları arada sırada revire götürerek, ağrı kesici vurmaktan ibaretti tedavisi. Hapishane yönetiminin hukuk tanımaz hoyratlığı, vicdansızlığıyla ölüme gönderildi.

Özete, Ahmet Bey’i planlı bir şekilde ölüme götüren taşları, sistem kolektif bir şekilde teker teker döşedi. Kısacası tedrici işkenceyle öldürülmüş bir şehittir Ahmet bey. Muhterem eşi ve çocuklarının tüm çırpınmaları ise sistemin taşlaşmış duvarlarını maalesef aşamamıştır. Ruhunun ufkuna yürürken de abdest alır gibi teyemmüm yaparak, bu keşmekeş dünyadan ve zalimlerden ayrıldı.

Mevlâ mekanımı Firdevs-i Â’lâ eylesin, muhterem eşi ve yavrularını da atacakları her adımda Ruhü’l-Kudüs ile te’yid buyursun.



**Doç. Dr. Ahmet Turan Özcerit**



Doğum tarihi:  
**07.03.1968**

Vefat tarihi:  
**12.02.2018**

Vefat sebebi:  
**Cezaevi - Kanser**

Mesleği:  
**Akademisyen**

